

Vredeswandeling “Vrede verbindt verschil”.

“Vrede verbindt verschil” is in 2020 het thema van de vredesweek, de week waarin 21 september valt, de dag die door de VN in 1981 is uitgeroepen tot internationale Dag van de Vrede. Zie daarvoor:

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Vredesweek>

Een vredeswandeling in park Meerland wil benadrukken dat vrede een werkwoord is. Dat werkwoord kan ook “rusten” zijn. U mag op het eerste bankje blijven zitten om te rusten als dat uw grootste prioriteit en noodzaak is inzake vrede. Anderen zullen wellicht meelopen in de kleine wandelgroepjes. Stapjes maken. Op weg naar vrede. En vrede is in alle stadia, ook als ze er nog niet is, verbinding zoeken bij verschillen.

Tijdens de wandeling zal een “begeleider” iets vertellen over het ontstaan van de “Dag van de vrede”, over de geschiedenis van het park Meerland en over het ontstaan van het vredespad. Er kan nagedacht en gepraat worden over belangrijke zaken zoals “wat is vrede?” Of over hetgeen u zelf m.b.t. vrede aan de orde stelt. U krijgt de informatie ook op een A4 tje, zodat u niet verplicht hoeft te praten en/of te luisteren maar op enige afstand de sprekende mensen kunt volgen.

Bij het vredespad wordt er vanaf ca. 11.30 uur voor soep gezorgd.

Wanneer en waar?

Zaterdag 26 september tussen 10.00 en 12.00 uur verzamelen, tijdstip naar ieders keuze, voor kleine wandelgroepjes (max. 6 personen) bij de Hangar bij winkelcentrum Terminal M in Eindhoven (Meerhoven).

Wandeling met “begeleiding” met in achtneming van 1,5 meter afstand door park Meerland en langs de 8 aandachtspunten van het daarin gelegen vredespad. <https://padnaarvrede.nu/>

Duur van de wandeling ca. 5 kwartier. Uit te breiden met persoonlijke activiteiten bij de 8 aandachtspunten aan het vredespad. Ook geschikt voor rolstoelen en hun eventuele noodzakelijke begeleiders.

Gratis en zonder opgave vooraf. Komt allen, zegt, mailt en twittert het voort!!

Route er naar toe

Vanaf Eindhoven CS buslijn 401.

Vanaf station Best buslijn 20. Beide lijnen uitstappen bij halte “Meerrijk”.

Parkeergarage aanwezig bij winkelcentrum Terminal M. Eerste 2 uur gratis.

Ook goed bereikbaar via uitstekende en prachtige fietsroutes.

<https://www.winkelcentrumterminalm.nl> ,scrol iets naar beneden en klik bij kaart op “volledig scherm”.

Organisatie

Deze wandeling wordt georganiseerd door platform Levensbeschouwing en Vrede regio Eindhoven, kortweg platform LEV, waaronder wandelgroep “geloven te voet” in samenwerking met de stichting Vredesburo Eindhoven <http://www.vredesburo.nl/> Zie ook steeds www.stapjesnaarvrede.nl voor het laatste nieuws en/of instructie i.v.m. mogelijke corona invloeden.

Summary

On saturday 26th of september you can join a walk of peace, starting at the Hangar in shoppingcentre Terminal M and moving through Park Meerland. You can choice your starting time between 10.00 and 12.00 h. The group is leaving every time as soon as the group has 6 persons. It takes 5 quarters of a hour. There will be some information about the international Day of Peace (21 september), about Meerhoven and the (former) airport, the park and the path of peace in the park. And about the 8 aspects of peace along the path.